

Kerstviering Zondagsschool – 23 december 2018

Binnenkomst van de kinderen:

Samenzang: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

Refrein: Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij. Refrein:

Staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij. Refrein:

Welkom en gebed



Samenzang: Lichtdragers van God (Melodie: "Midden in de winternacht")

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Zacharias was verstomd,
maar als dan zijn zoontje komt,
dan geneest God hem,
met zijn nieuwe stem
spreekt hij vrij, is hij blij,
gaat een loflied zingen:
God doet grote dingen.

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Had Maria 't goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.



Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Kijk eens naar **Elisabet**,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria 't merken,
haar geloof versterken.

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Kindje, dat **Johannes** heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
't grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.

Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op aard',
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.



Afronding project: De kaarsen

Samenzang: Komt verwondert u hier mensen &
Hoor de Engelen zingen d'eer.

Komt verwondert u hier mensen

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.



Hoor de Englen zingen d'eer

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Filmpje en een Bijbeltekst



in excelsis deo!

Samenzang: Heel gewoon

Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had 't zo verwacht.
Geen paleis of 'n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als 'n kind
heel eenvoudig,
door te worden als 'n kind
heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.

Gebed door de Dominee

Samenzang: Vrolijk kerstfeest iedereen

Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman
Sterke God, Sterke God
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader
Vredevorst, Vredevorst

Refrein: Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in nacht, licht in de nacht.

Refrein: (2x)

Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen!



Afsluiting

Samenzang: Ere zij God

Ere zij God, Ere zij God,
in den Hoge, in den Hoge, in den Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God, in den Hoge,
Ere zij God, in den Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen,
een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, Ere zij God,
in den Hoge, in den Hoge, in den Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, een welbehagen.



Amen, Amen

Collecte bij de uitgang

Namens de kinderen, leiding en bestuur:

Gezegende Kerstdagen gewenst en een voorspoedig 2019!