

Liturgie voor de start-/gezinsdienst op zondag 23 september 2018 in de Goede Herderkerk in Epe.

Aanvang: 10.00 uur

Voorgangers: ds. B. Lampen en ds. G.C. Buijs

Ouderling van dienst: Mevrouw Joanne Coes

Medewerking wordt verleend door het Combo van de Goede Herderkerk

\*\*\*\*\*

Zingen voor de dienst: 'Bijeengeroepen uit onze huizen' (melodie lied 477)

Bijeengeroepen uit onze huizen,  
elk met ons eigen levenslied,  
zijn wij gekomen om weer te dromen  
van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
roepen uit donker, roepen om leven,  
roepen om licht om Gods woorden te zien.  
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.  
Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden  
samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten,  
voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken, stilte en klanken  
met elkaar delen, één zijn met velen  
en zingen keer op keer: Jezus is Heer.  
Jong en oud samen, zingen nu 'Amen'.  
God in ons midden, verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja.

Woord van welkom, mededelingen en stil gebed

Intochtslied: Psalm 139: 1 en 2

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Votum en groet

Samenzang: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein:

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein:

Verheerlijk zijn heilige Naam  
Verheerlijk zijn heilige Naam.

Inleiding op het thema

Samenzang: Opwekking 167: 1 en 2

Samen in de naam van Jezus  
Heffen wij een loflied aan  
Want de geest spreekt alle talen  
En doet ons elkaar verstaan  
Samen bidden, samen zoeken  
Naar het plan van onze Heer  
Samen zingen en getuigen  
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
Dat God niet veranderd is  
En zijn liefde als een lichtstraal  
Doordringt in de duisternis  
De weg van God in niet te keren  
Omdat Hij er over waakt  
En de geest verbreekt de grenzen  
Die door mensen zijn gemaakt.

Gebed om de opening van Gods woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: Opwekking 241 van A tot Z

A van almachtig  
B van Bevrijder  
C is van Christus, Gezalfde van God  
D is van Dienaar  
E is van eeuwig  
F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van gekruisigd  
H is van Hoeksteen  
I van Immanuël, God is met ons  
J is van Jezus  
K is van Koning  
L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z bent U de hoogste Heer  
Alfa, Omega en zoveel meer  
Oneindig groot is ook uw heerschappij  
U bent het einde voor mij

M van Messias  
N is van ned'rig  
O is van Opstanding  
P van Profeet  
Q van I.Q. onze God is de slimste  
R is van Rots  
en S is van Schild

Van A tot Z bent U de hoogste Heer  
Alfa, Omega en zoveel meer  
Oneindig groot is ook uw heerschappij  
U bent het einde voor mij

T is van Toevlucht, een veilige haven  
U van uniek  
Verlosser is V  
W is de Weg  
X voor extra bijzonder  
IJ voor ijzersterk  
Z van Zoon van God

Van A tot Z bent U de hoogste Heer  
Alfa, Omega en zoveel meer  
Oneindig groot is ook uw heerschappij  
U bent het einde voor mij

Schriftlezing: Marcus 8:27 - 9:1 (NBV)

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Ze antwoorden: 'Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.' Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de messias.' Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: 'Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.'

Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 'Wie mijn volgelinge wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.'

Verder zei hij ook nog: 'Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.'

#### Samenzang: Ancient words

Holy words long preserved  
for our walk in this world,  
They resound with God's own heart  
Oh, let the Ancient words impart.

Words of Life, words of Hope  
Give us strength, help us cope  
In this world, where e'er we roam  
Ancient words will guide us Home.

Ancient words ever true  
Changing me, and changing you.  
We have come with open hearts  
Oh let the ancient words impart.

Holy words of our Faith  
Handed down to this age.  
Came to us through sacrifice  
Oh heed the faithful words of Christ.

Holy words long preserved  
For our walk in this world.  
They resound with God's own heart  
Oh let the ancient words impart.

Ancient words ever true  
Changing me, and changing you.  
We have come with open hearts  
Oh let the ancient words impart.

Ancient words ever true  
Changing me, and changing you.  
We have come with open hearts  
Oh let the ancient words impart.

We have come with open hearts  
Oh let the ancient words impart.

Verkondiging: 'Een goed gesprek, samen spreken, samen leren, samen geloven'

#### Samenzang: lied 653: 1, 6 en 7

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

#### Dankgebed

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte zingt het Combo)

## Samenzang: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

## Zegen

Na de dienst zingt het combo.

\* \* \* \* \*

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
Er is koffie, thee en limonade met daarbij iets lekkers.