

Liturgie voor de eredienst

waarin ds. G.C. Buijs als herder en leraar
verbonden wordt aan de Hervormde
wijkgemeente Goede Herderkerk te Epe op
zondag 1 juli 2018 in de Goede Herderkerk,
aanvang 14.00 uur.



GOEDE HERDERKERK EPE

VOORGANGERS : Ds. B. Lampen en ds. G.C. Buijs
OUDERLING : Mevr. J. Dalhuisen-Riphagen
DIAKEN : Dhr. A. Riphagen
ORGANIST : Marijn de Jong

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84 : 1 en 3

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Moment van stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 667: 1 en 3

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed

BEVESTIGING

Zingen: Geloofsbelijdenis (NLB 340B) (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
ten derde dage wederom opgestaan van de doden.
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des Almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden; wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

Opdracht

Voorganger:

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd.

Om de kerk van Jezus Christus
bij haar roeping in deze wereld te bewaren
zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben
de gaven van de heilige Geest
en de opdracht van de gemeente.

Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt,
is dat van dienaar des Woords.

Degenen die met dit ambt worden bekleed,
werken samen met hun mede-ambtsdragers
en zij zullen dienstbaar en herderlijk omgaan
met de kudde die hun wordt toevertrouwd.

Zij zullen Gods Woord verkondigen,
de vergeving der zonden aanzeggen
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie,
zoals de apostelen als eersten
die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen
en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan
bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toelev
naar de grote Dag van God
door haar op het hart te dragen en te zegenen *Ex. 28:29*
en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen
met woord en wandel
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeente waaraan zij zijn verbonden,
liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven
aan haar roeping om van het heil te getuigen.

Voorganger:

En u broeder Buijs, die nu gereed staat uw ambtswerk op deze plaats te
aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus' eigen kudde is, die u
wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is zijn kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Gelofte

Voorganger:

Geliefde broeder Buijs, vandaag mogen wij u voorstellen in het midden van
onze gemeente,
opdat u aan deze gemeente verbonden zult worden.
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords bevestigd. Daarbij
hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige

regel van het geloof en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtsbediening in de gemeente van de Goede Herderkerk te Epe zult voortzetten, vraag ik u daarom:

Geloof u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Antwoord: Ja, dat geloof ik.

Voorganger:

En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Antwoord: Ja, dat belooft ik. Daartoe helpe mij God.

Zingen: Hemelhoog 479: 1 en 4

1. Heer, U bent mijn leven
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad
de weg waarop ik ga.
Zolang U mijn adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U,
blijf mij nabij.

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht.
En op duizend wegen
zendt U ons weer uit.
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Verbintenis

Voorganger:

God, onze hemelse Vader,
die u naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde u *aan* deze gemeente
en geve u de genade, dat u daarin trouw
en vruchtbaar werkzaam mag zijn.

Zegen

Aanvaarding en verwelkoming

Voorganger: Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u Roberto Buijs als
herder en leraar in uw midden ontvangen en hem
hooghouden in zijn ambt?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte!

Zingen: Hemelhoog 473

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Persoonlijk woord: Ds. Berto Lampen

INTREDE

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Efeze 3 : 14-21

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, **15** die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. **16** Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, **17** zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. **18** Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, **19** ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

20 Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, **21** aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen: Hemelhoog 330 : 1 en 3

1. Eigen roem is uitgesloten:
alle lof aan God alleen!
Ik heb Hem niet uitgekozen,
Hij koos mij, loof Hem alleen!
Zelfs nog voor ik werd geboren,
voor Gods hand, die alles schiep,
lucht en land tot leven riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren.
God is liefde, hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!

3. Weergaloos, wat een ontferming,
onvoorwaardelijk, zo vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
opent deuren, ook voor mij.
Als ik, zwak in onvermogen,
door de nacht weer wordt verleid,
straalt het paaslicht, wijd en zijd,
hemels licht vol mededogen.
God is liefde, hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!

Preek

Orgelspel

Zingen: NLB 939 : 1 en 3

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Toespraken

Inzameling van de gaven

Zingen: NLB 425

Ver-vuld van uw ze-gen gaan wij on-ze we-gen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt ge-hoord,
in Chris-tus ver-bon-den, te - za - men ge - zon-den
op weg in een we-reld die wacht op uw woord.
Om daar in ge - na-de uw woor-den als za-den
te zaai-en tot diep in het don-ker-ste dal,
door lief-de ge - dre-ven, om wie met ons le-ven
uw ze - gen te bren-gen die vrucht dra-gen zal.

boek.Online

Zegen (gezongen amen)

Na afloop van de dienst is er gelegenheid ds. Buijs en zijn gezin te begroeten voorin de kerk. De kerkenraad en de genodigden gaan hierbij voor en verlaten de kerkzaal via de deur bij het orgel. De genodigden worden ontvangen in de grote zaal van de kerk.

