

Liturgie voor de eredienst op zondag 18 november 2018 in de Goede Herderkerk te Epe. Aanvang: 19.00 uur.
VOORGANGER: ds. B. Lampen
M.M.V.: Gospelkoor Sign uit Epe

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Lied 479 : 1 en 3 (*Hemelhoog*)

Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U,
blijf mij nabij.

Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd.
En in vergeving leef ik nu.

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 433 : 1 en 3 (*Hemelhoog*)

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds; Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein: God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen. (2x)

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein:

Het koor zingt: - It's a good day

Elke dag is een goede dag om de Heer te prijzen en Hem de eer te geven. Mijn zonden zijn vergeven en elke dag is een zegen. Dus we mogen het aan iedereen vertellen dat God vreugde geeft. Zijn woord is als een machtig zwaard en elke dag krijgen we een nieuw lied om Zijn Naam groot te kunnen maken.

Het koor zingt: - *Awesome God*

Onze God is een geweldige God. Hij regeert met wijsheid, kracht en liefde over hemel en aarde. Hij is geweldig, glorieus en Zijn liefde heeft ons overwinnaars gemaakt. De angst van ons nam Hij weg. En daarom prijzen wij Hem.

Gebet

Zingen: Lied 939 : 1 en 3

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Schriftlezing: - Numeri 6 : 22 - 27 (NBV)

De priesterzegen

De HEER zei tegen Mozes: 'Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
"Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven."
Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.'

- Lucas 24 : 50 – 53 (NBV)

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Het koor zingt: - Ride the morning winds

In een angstaanjagende wereld waar alles in een hectisch tempo aan ons voorbij gaat, is er één belofte die overeind staat. In de wilde stormen, in de breedste zeeën en in de donkerste nacht gaan wij niet verloren omdat God daar ook altijd bij is. Hij laat ons zien hoe we moeten leven en welke paden we moeten lopen om bij Hem te komen.

Het koor zingt: - Open up my heart

Ik heb veiligheid nodig om mijn hart te openen voor wat God wil zeggen. In mijn leven voel ik me eenzaam, ik worstel mij door het leven heen, in een wereld waarin je gekwetst kan worden als je je openstelt. Bij God is dit anders. Ik wil mijn hart openstellen en Hem toelaten in mijn leven want Hem dienen is mijn diepste verlangen.

Overdenking

Het koor zingt: - Blessings

We bidden om zegen en vrede in ons leven, voor comfort en veiligheid. Maar soms komen die zegeningen niet op de manier die je verwacht had. Want wat als zegeningen komen door regendruppels die op je neervallen en genezing komt door tranen en pijn. En wat als de moeilijkheden in ons leven ervoor zorgen dat we God kunnen zien.

Het koor zingt samen met de gemeente: Zegen mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen : Lied 79 : 1 – 4 (*Evangelische Liedb.*)

Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Zegen (gezongen amen)

* * * * *