

Liturgie voor de dienst met Amerikaanse studenten op zondag 17 juni 2018 in de Goede Herderkerk te Epe. Aanvang 10.00 uur.

VOORGANGER: Ds. E. Kolkert

ORGANISTEN: dhr. Johan Smit en dhr. Leendert van Beek
(docent van de studenten)

Orgelspel

Afkondigingen

Aanvangspsalm: Psalm 84 : 1 en 6 (*staande*)

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Lied 340 b. - apostolische geloofsbelijdenis (*staande*)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige,
algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

Ds. Kolkert vertelt iets over de Synode van Dordrecht waarvan we met de studenten dit jaar het 400-jarig jubileum vieren. Tenslotte leest hij artikel 13 en 14 uit Dordtse leerregel 3/4. Ze behandelen het hart van het belijden van de Synode van Dordrecht: de onwederstandelijke oftewel niet tegen te houden vrije en wonderbaarlijke genade (Amazing Grace).

Artikel 13: Hoe dat in zijn werk gaat kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Intussen vinden zij hun rust hierin dat zij weten en ervaren door deze Genade van God van harte te geloven en hun Heiland lief te hebben.

Artikel 14: Het geloof is dus een gave van God, niet omdat het door God aan de vrije wil van mensen wordt aangeboden, maar omdat het aan de mens werkelijk wordt geschonken, ingegeven of ingestort.

Ook niet omdat God alleen het vermogen om te geloven geeft en daarna van de vrije wil van mensen instemming of daadwerkelijk geloof verwacht, maar omdat Hij, die zowel het willen als het werken, ja alles in allen werkt, in de mens de wil om te geloven en ook het geloof zelf tot stand brengt.'

Luisterend naar de preek straks gaan we zien hoe die vrije en niet tegen te houden Genade werkt aan de hand van Saulus' bekeringsgeschiedenis.

Gebed

We zingen samen met de kinderen: Lied 99 : 1, 2,3 (*Kinderliedbundel*)

Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja. Refrein:

Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan
Hallelu, halleluja. Refrein:

Schriftlezing: Handelingen 9 : 1 t/m 9:

(Omdat de Engelse Bijbel enkele verzen wel uit de grondtekst heeft
vertaald en onze gangbare vertalingen niet, volgt nu een vertaling die
deze verzen wel bevat)

De bekering van Saulus

1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds
brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe
2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de
synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg
waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem
zou brengen.
3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij
Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de
hemel,
4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die
tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?
5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u
vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.
6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal?
En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u
gezegd worden wat u moet doen.

7 En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want
zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand.

8 En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed,
zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem
naar Damascus.

9 En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet.

De docent van de studenten, dhr. Leendert van Beek, neemt plaats
achter het orgel. De studenten zingen uit de bundel 'Hemelhoog' ons
voor: Lied 293: 1. (Ancient Words).

Daarna zingen wij met hen samen de beide verzen.

Zingen: Lied 293: 1 en 2 (*Hemelhoog*)

Holy words long preserved
for our walk in this world.
They resound with God's own heart,
oh, let the ancient words impart.
Words of life, words of hope,
give us strength, help us cope.
In this world, where e'er we roam,
ancient words will guide us home.
Refrein: Ancient words, ever true,
changing me and changing you.
We have come with open hearts,
oh, let the ancient words impart.

Holy words of our faith,
handed down to this age,
came to us through sacrifice,
oh, heed the faithful words of Christ.
Holy words, long preserved
for our walk in this world.
They resound with God's own heart,
oh, let the ancient words impart.
Refrein:

Prediking, met als thema: "Amazing Grace",
uitgaande van Handelingen 9: 3 t/m 6a:

3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij
Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de
hemel,

4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die
tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?

5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u
vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.

6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal?

Kort meditatief orgelspel, verzorgd door Leendert van Beek

Een van de studenten (Bethany Van Eps) zingt als antwoord op de
prediking Engels Gezang 462 : 1, 2, 3: 'Amazing Grace'

Hierna zingen wij allen Lied 298 (Hemelhoog) 'Genade zo oneindig
groot'. Want dat betekent *Amazing grace* in het Nederlands

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind , maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer –
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.) 2x

Gebeden, met tenslotte het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 754 : 1, 2, 3 (*staande*)

Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
legend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Zegen – gezongen Amen: Lied 415 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel