

Liturgie voor de eredienst op zondag 4 februari 2018 in de Goede Herderkerk te Epe. Aanvang: 10.00 uur.

VOORGANGER: ds. R. Buijs

ORGANIST: Marijn de Jong

\*\*\*\*\*

### Welkom, mededelingen

### Intochtslied: Psalm 67 : 1 en 2

God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht:  
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend',  
zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen  
van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al tezaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwe naam.  
Volken zult Gij rechten,  
hun geding beslechten  
in gerechtigheid,  
volken op deze aarde,  
die uw arm vergaarde,  
die Gij veilig leidt.

### Moment van stil gebed

### Bemoediging en groet

### Zingen: Lied 405

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig.  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,  
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden  
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig.  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

### Leefregel

### Zingen: Lied 479 : 1, 2 en 4 (Hemelhoog)

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zou niet meer vrezén, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit een maagd,  
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.  
U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  
en met God de Vader en verenigt met uw volk.  
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de  
Heilige Geest

We zingen samen met de kinderen: lied 99 (*Kinderliedbundel*)

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,  
En dit alles krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja, halleluja  
Halleluja, hallelu, hallelujah.

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord  
Dat door de Heer gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja. Refrein:

Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien,  
Klop en de deur zal voor u opengaan.  
Hallelu, halleluja. Refrein:

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 13 – 25 (*NBV*)

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.' En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 'De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.' Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

Zingen: Lied 667 (*Hemelhoog*)

Wees stil voor het aangezicht van God  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God  
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment;  
de kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt.  
Niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 315 : 1 en 2

Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen,  
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademhalen  
en leven voor uw aangezicht.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 413

Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwige, ongeziene,  
looft uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm u over ons,  
open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

Zegen

\* \* \* \* \*