

Ontmoetingsdienst

Zondag 11 februari 2018. Aanvang: 19.00 uur

Thema: "Fake News!"

Voorganger: ds. E. Kolkert
Organist: Marijn de Jong
Muzikale medewerking: Zwier van der Weerd

Welkomstwoord, mededelingen en stil gebed

Intochtslied: Lied 321 (*Hemelhoog*)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer.
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon.
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Votum en groet

Zwier van der Weerd zingt 2 liederen

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Lied 413

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de
Heilige Geest

Schriftlezing: - 1 Koningen 18 : 7 t/m 12c (*NBV*)

Elia en de profeten van Baäl

Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woorden: 'Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.' Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de HEER. Toen koningin Izebel de profeten van de HEER liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Achab zei tegen Obadja: 'Ga alle bronnen en

rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muil dieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken.' Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening: Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen.

Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg: 'Bent u het, Elia, mijn heer?' 'Jazeker,' antwoordde Elia. 'Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt.' Maar Obadja protesteerde: 'Dat zou mijn dood zijn! Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren? Zo waar de HEER, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga komt er natuurlijk een geest van de HEER die u meevoert naar ik weet niet waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden.'

- 1 Koningen 18 : 15 t/m 19 (NBV)

Maar Elia antwoordde: 'Zo waar de HEER van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken.' Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging Elia tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg riep hij uit: 'Bent u het, Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort?' Elia antwoordde: 'Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de HEER naast u hebt neergelegd en de Baäls bent gaan vereren. Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen, bij de Karmel. Laat alle vierhonderdvijftig profeten van Baäl bij me komen, en ook alle vierhonderd profeten van Asjera, die door Izebel aan het hof zijn opgenomen.'

- 1 Koningen 19 : 1 t/m 8 (NBV)

Elia op de Horeb

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 'De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.'

Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 'Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.' Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Word wakker en eet wat.' Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. ⁷Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.' Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.

Samenzang: Lied 684 (*Hemelhoog*)

Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen.
Als wij samen U aanbidden, dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent.

Refrein: Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden.
Raak ons allen aan,
als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis, waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol hun namen roept. Refrein:

Laat uw glorie zien.
Wij aanbidden U.

Verkondiging – Thema: 'Fake News?!' Laat je niet intimideren!

Zwier van der Weerd zingt voor ons: 'Dit is de tijd van Elia' (*Opw. 570*)

Samenzang: Lied 430 (*Opw.*)

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Samenzang: Lied 545 (*Hemelhoog*)

Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan
in de hemel, zo ook hier op aard'.
Refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.(2x)

Onze Vader in de hemel,
geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen,
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Refrein:

En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad.
Refrein:

Amen. Amen.

Zwier van der Weerd zingt 2 liederen

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 450 (*Hemelhoog*)

In Gods overwinning trekken wij ten strijd,
samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd.
Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd.
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. (2x)

Als een machtig leger, vol van Geest en kracht,
gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht.
Nergens heerse tweedracht: Eén geloof, één Heer.
Eén in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. (2x)

Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan,
waar de heil'gen samen vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind.
Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd. (2x)

Volg uw Meester, kind'ren, sluit u vast aaneen.
Hef het schild, als pijlen suizen om u heen.
Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid. (2x)

Zegen

Gezongen amen: Lied 415 : 3

Amen , amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

* * *

*