

Liturgie voor de afscheidsdienst

voorafgaande aan de begrafenis

van

Lukas Hendrik Bouwman

* 6 januari 1948 † 2 mei 2018

De dienst wordt gehouden op

dinsdag 8 mei 2018

om 11:00 uur

in de Goede Herderkerk

te Epe

*
*
*

Voorganger: Ds. B. Lampen
Ouderling: Mevr. Joke Dalhuisen
Organist: Marijn de Jong

Woord van welkom, stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 150 : 1, 2, 3 (*Joh. de Heer*)

Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem, Die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, Die ons lijden draagt!
Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is 't Die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen, en ter neêr gedrukt door zorg,
Dierb're Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer;
In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

“In memoriam” voorgedragen door Trees Blaauw

“Heer, ik kom tot U” gezongen door Christiaan Hoogers

Schriftlezing: Psalm 4 (*NBV*)

Voor de koorleider. Bij snarenspeel. Een psalm van David.

Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.
Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela
De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot hem roep.
Beef voor hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg. sela
Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.

Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?' –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Zingen: Lied 801 : 1, 2, 4

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.

In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

Verkondiging

Zingen: Lied 376 : 1 en 2 (*Evang. Liedbundel*)

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Dankgebed

Zingen: Lied 769 : 1 en 6

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen

Onder het uitdragen luisteren we naar:
"The End of the World" gezongen door Skeeter Davis

* * * * *